

Het is vandaag de eerste zondag van de Advent. In het kerkelijk jaar volgen we het leven van Jezus. Tijdens de Adventsperiode kijken we vooruit naar de komst van Jezus naar de aarde. Over een paar weken is het alweer Kerst.

En de komst van Jezus naar de aarde, geboren in Bethlehem, in een stal. Opgegroeid bij Jozef en Maria in Nazareth...

De komst van Jezus naar de aarde is een unieke gebeurtenis. Jezus is dé openbaring van wie God is. Een keerpunt in de geschiedenis.

Gedurende ruim dertig jaar is God *in een mensenlichaam* op de aarde aanwezig. Dat was nog nooit gebeurd... En na die tijd, nadat Jezus naar de Hemel is opgevaren, is dat ook niet meer gebeurd.

### Filippenzen 2

*<sup>6</sup>Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, <sup>7</sup>maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen <sup>8</sup>heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.*

Natuurlijk, God heeft wel gesproken in het tijdperk voorafgaand aan de komst van Jezus, door profeten bijvoorbeeld, of soms ontmoette iemand een engel.

Maar God was *niet* als zichtbare persoon op de aarde aanwezig.

Alleen de generatie die leefde in Jezus' tijd heeft dat meegemaakt. Zijn leerlingen konden vragen aan hem stellen, met hem eten, plezier hebben samen, zij konden ervaren wie Hij was.

En wij, in 2021, ook wij kunnen Hem niet fysiek ontmoeten.

Als wij bidden, dan *geloven* wij dat God onze gebeden hoort.

Wij *geloven* dat God, Vader-Zoon en Heilige Geest vandaag in ons midden zijn.

Als Jezus, de Mensenzoon, fysiek aanwezig zou zijn bij ons, dan zouden we kunnen spreken met Hem, zoals wij dat ook onderling doen.

*Hoe lijkt je dat? Het lijkt mij geweldig!*

Ik geloof 100% dat God ook vandaag tot ieder mens persoonlijk spreekt, alleen het is zo moeilijk luisteren naar iemand die je niet ziet...het is zo moeilijk om rustig te worden... Het lijkt me geweldig om rechtstreeks van Jezus te leren, Zijn stem letterlijk te horen.

Toch zijn we zijn enorm bevoorrecht ten opzichte van de mensen die leefden voor Jezus' komst. Wij hebben vier evangeliën, met het onderwijs van Jezus.

En we hebben de brieven van de apostelen met uitleg over het Goede Nieuws.

En we hebben 2000 kerkgeschiedenis...

Ik wil vandaag kort stilstaan bij een bekende profetie van de profeet Jeremia.

### Jeremia 31

*<sup>31</sup>De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, <sup>32</sup>een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER.*

*<sup>33</sup>Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. <sup>34</sup>Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: "Leer de HEER kennen," want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.*

De profeet beschrijft hier eigenlijk twee stadia van geloof, beschreven, twee manieren van leven.

Het eerste stadium heeft betrekking op het verbond dat God via Mozes met Israël had gesloten. God had Mozes de tien geboden gegeven en het volk zou deze geboden bewaren. En God belooft dat hij ontzagwekkende wonderbaarlijke dingen zal doen voor het volk.

#### Exodus 34

<sup>11</sup>*Jullie moeten je houden aan de geboden die Ik je vandaag geef. Ik zal de Amorieten, de Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten voor je verdrijven.*

Het is een soort transactie. Twee partijen beloven wat te doen. Het volk belooft zich aan de geboden te houden. God belooft een aantal volken te verdrijven.

Het tweede stadium is heel anders.

De wet is niet meer iets externs, iets wat *van buiten* komt.

Nee de wet komt nu van binnenuit, geschreven in je hart. En het feit dat die wet geschreven is in je hart heeft te maken met *het kennen van God*.

En God laat zich kennen als een *vergevende* God, die niet meer zal denken aan wat ze hebben misdaan.

Het eerste stadium van geloven, het stadium van de wet, heeft iets afstandelijks, iets zakelijks, vastgelegd in een contract.

Het tweede stadium van geloven, het stadium van vergeving ontvangen, van kennen, van intrinsieke motivatie is heel persoonlijk en relationeel.

Omdat deze twee stadia van geloven zo verschillend zijn, denken mensen soms dat de God uit het oude testament een andere God is dan de God uit het nieuwe testament. Het is dezelfde God!! Met hetzelfde karakter. God is onveranderlijk: een voorspelbaar goede God.

Deze twee stadia van geloven,

-Geloven door de wet te houden, *zonder God te kennen*

-Leven vanuit vergeving en het *kennen van God*

Deze twee stadia van geloven, beschrijven waarschijnlijk ook jouw geloofsontwikkeling.

De tweede manier van geloven is mogelijk geworden, dankzij Jezus. Hij heeft gedurende zijn leven op aarde laten zien hoe liefdevol en vergevend God is. Hij heeft door vele genezingen laten zien dat God een God van herstel is. En Hij heeft de dood overwonnen. Hij is als eerste opgestaan uit de dood. Hij leeft!

#### Kolossenzen 3

<sup>1</sup>*Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. <sup>2</sup>Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. <sup>3</sup>U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. <sup>4</sup>En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.*

Jezus is gekomen zodat wij dit tweede stadium van geloven kunnen binnengaan. En dat is Goed Nieuws.

Er is lijkt maar één weg te zijn naar dit tweede stadium, er gaat altijd het eerste stadium aan vooraf. Je kunt niet beginnen in het tweede stadium...  
Aan het *kennen*, gaat logischerwijs het *niet-kennen* vooraf.

Het eerste stadium van geloven kunnen we grotendeels op eigen kracht doen. We kunnen ons aan de wet houden, we kunnen de juiste dingen doen. We kunnen Gods zegen verdienen... (*het lijkt een transactie, denk aan de oudste zoon*)

En dat gaat goed,... totdat het misgaat...  
Tot er iets misgaat in je leven. Er is even geen succes meer: Je verliest je baan, of mensen spreken kwaad over je, het lukt je niet om je huwelijk goed te houden, of er zijn slechte gewoonten, te veel alcohol of te veel eten, of je wordt ziek, of je verliest een geliefde....

Terwijl je ontdekt dat je succes niet kunt creëren, terwijl er crisis is in je leven, terwijl je verdrietig bent, gefrustreerd misschien, teleurgesteld in jezelf, is er een kans dat je uitroept naar God...

Er is een kans dat je dan ontdekt dat geloven niet van jouw inspanningen afhangt. Er is een kans dat je ontdekt dat in jouw crisis, in jouw falen, God heel dichtbij is. Je leert Zijn vergeving kennen, Zijn nabijheid op een manier die je niet eerder kende. Je leert dat succes niet is waar het leven om draait, je leert Gods liefde kennen, Zijn rust, zijn vrede.  
(*dit is wat de jongste zoon meemaakte*)

<sup>2</sup>*Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.* <sup>3</sup>*U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.*

De deur naar dit tweede stadium van geloven, lijkt een beetje op sterven...  
De illusie van maakbaar geluk sterft. Je ego sterft.

Maar er is ook nieuw leven, een leven vol liefde, compassie, verbinding. Een leven vanuit de aanwezigheid en het kennen van God.

AMEN

### Gebed

- Dank u Jezus dat u mens geworden bent
- Dank u dat U het karakter van God heeft laten zien.
- Dank u voor de uitnodiging aan ons, om te leven vanuit 'het kennen' van u.
- Dank u dat u zichzelf aan ons laat zien, midden in de crisis. U staat naast ons, op ons donkerste moment. Het is juist dan dat we u leren kennen.
- *Dank U, dat mijn leven, met Christus, verborgen ligt in God.*